

## **Jag ansågs vara en ond man och en falsk profet så de gisslade Mig**

Torsdag 13 november 2014, Kl. 11:10

Min högt älskade dotter, Jag avslöjar till dig idag ett av de största mysterierna av sluttiderna.

Sekvensen av händelser som leder fram till den Sista Dagen är besläktad med Min Korsfästelse, som ånyo kommer antas i varje steg, ända fram till den Dag då Jag kommer igen för att frälsa världen.

När Jag var i Getsemanes Trädgård, var Jag isolerad, ensam och bedrövad av sorg eftersom mycket få trodde att Jag talade Sanning. Min Kärlek för Min Fader upprätthöll Mig, men Min Kärlek för mänskligheten betydde att plågan vilken Jag uthärdade, inklusive psykisk och fysisk tortyr genom Satans händer, var accepterad av Mig, om än med enorma kraftansträngningar.

Hur Jag led i den trädgården. Hur Jag bönföll Min Fader för lindring. Hur förtvivlad Jag var när den onde visade Mig hur världen skulle sluta. Han hånade Mig, skrattade åt Mig, spottade på Mig och fnös, när han visade Mig Mina fiendens själar, som skulle, en dag, berätta för världen att de tjänade Min Kyrka. Detta var som att bli visad Mina älskade apostlar, avvisandes Mig och sedan utlova sin trohet till Satan. Han visade Mig själarna av de trogna, vars röster skulle bli ansedda att vara de av genomgripande bigotter och som skulle bli anklagade för fruktansvärda brott. Jag såg dem som sade att de representerade Mig, förfölja profeterna och siarna, liksom dem som skulle söka deras fördärv. Jag behövde uthärda stort mörker när Jag såg världen, som Jag en gång bebott, bli inte bara blind om Vem Jag Är, men som aldrig skulle få höra om Mig.

Jag blev slängd till marken, Mitt Ansikte pressat mot jorden, sparkad, piskad och Mina kläder avrivna av Satan. Han plågade Mig, bortom Min mänskliga förmåga och under extremt uthärdande av den fysiska kroppen. Trots detta, var Jag given styrkan att fortsätta att möta Min oundvikliga Korsfästelse, som förskräckte Mig. Min Kärlek för människan, emellertid, ersatta Min mänskliga rädsla.

Mina heliga tjänare, som kommer vägra att avsäga sig Mig, kommer också att drabbas av en liknande isolering. De kommer bli vanärade och kastade åt sidan. Deras isolering kommer inte bli utförd av Min Kyrka, på grund av fruktan inuti Den.

När Jag blev gisslad, jublade dem som utförde de allra elakaste och avskyvärda handlingar uppå Min Kropp. Jag ansågs vara en ond man och en falsk profet så de gisslade Mig. De skröt om deras helighet, deras rättfärdighet och deras kunskap om Heliga Skrifter, medan de smädade Min Kropp. De misslyckades att acceptera profetiorna, att deras Messias skulle komma för att rädda dem. De som kommer förkunna Min Andra Ankomst kommer uthärda samma plåga.

När de klädde av Mig naken, ville de förödmjuka Mig ytterligare så de klädde Mig i en röd trasa som de knappt täckte Mig med, för att ytterligare skända Min Kropp. Men, när de störtade törnen, som nålar, på Mitt Huvud, förkunnade de att Människosonen var en bedragare och därför inte värd acceptans. De rev ut Mitt Öga från dess håla, men smärtan var oviktig i jämförelse med deras förklaring att Jag inte var accepterad som Frälsaren av Guds barn.

Alla utav dessa saker är att antas ånyo snart, då Jag, Jesus Kristus, som Chefen för Min Kyrka kasseras och Min Krona tas ifrån Mig. En falsk ledare, antikrist, kommer att ersättas som Mitt Huvud och till skillnad från offerlammet, kommer han att bära en glittrande krona av guld. Under denna fasade kommer ligga en rutten kärna och tillsammans med lögner, falskheter, hädelser och kätterier, som kommer att strömma ur hans mun, kommer han att leverera allt som om det var som honungungen, som hålls från honungsbinas bikupor. Var under inga illusioner, odjuret kommer ha ett vackert utseende, hans röst lugnande, hans uppförande storslaget. Han kommer att vara vacker och tilltalande, men ur hans mun kommer att hållas gift som kommer att förgifta er själ.

När Jag bar Mitt Kors, kunde Jag inte göra det Själv. Det var så tungt att Jag bara kunde ta ett steg i taget och gå mycket sakta. Min Kropp blev sönderriven på många ställen och på grund av Blodförlust svimmade Jag många gånger, så svag var Jag. Jag var förblindad på ena ögat och törnen på Mitt Huvud innebar att Blodet, som hölls utifrån Mina Sår, behövdes ständigt torkas bort av dem som gick bredvid Mig. Annars skulle Jag aldrig ha kunnat ta ett annat steg framåt.

Detsamma kommer att gälla för Min Kvarlevande Kyrka, det sista stabila av Min Kropp. De kommer att marschera, precis som Jag gjorde, med ett tungt kors, men trots smärtan, missbruket, lidandet och blodsutgjutelsen, kommer de att uthärda till slutet. För Mitt Dyrbara Blod kommer att flyta över deras själar, parallellt med Min Egen Sorg - Min Egen Korsfästelse. Och den dagen, då de inte längre håller de dagliga Offren för Mässan, kommer Min Närvaro att dö ut. När dagen kommer för Min Kropp - Min Kyrka på Jorden - att slutligen bli plundrad, korsfäst och vanhelgad, kommer allt att förändras för alltid.

Det Är Min Kropp, Min Kyrka, medans fortfarande vid liv i världen, som upprätthåller livet. Men när Den är förstörd, kommer livet, som ni känner det, vara över. När Min Kyrka är förrådd, uppoffrad och förkastad, precis som Min Korsfästelse, kommer detta markera tidens slut.

Er Jesus